

LOMPRET CHIMAY

L'Eau blanche y est précieuse

A 5 km de Chimay, se niche le cœur de Lompret. Son noyau ancien est le reliquat d'un château féodal. L'église paroissiale Saint-Nicolas, de style néo-gothique, occupe l'emplacement de la chapelle castrale. La longue silhouette du village présente un habitat des 18^e et 19^e siècles, simple, allongé, en pierre calcaire ou badigeonné de teinte claire. Le pont du 18^e ainsi que le petit patrimoine religieux méritent votre coup d'œil.

Découvrez cet environnement rural dans son écrin de verdure, d'autant plus appréciable que les arbres remarquables y sont nombreux. Ceci s'applique particulièrement aux ifs. La légende raconte d'ailleurs que, pour bénéficier du repos éternel, tout soldat romain décédé en terre étrangère doit être inhumé avec la baie d'if emportée de son pays natal... Peut-être peut-on expliquer la croissance spontanée - unique en Belgique - de ces arbres par la présence d'un sol et d'un climat à tendance « méditerranéenne » que nous retrouvons ici, en Calestienne fagnarde.

Mais que toutes vos réflexions ne vous empêchent pas de savourer un plat local qui vous ravira : l'escavèche. Bon appétit ! ☺

**MAISON DU TOURISME
PAYS DES LACS**
Route de la Plate Taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71/14 34 83
www.cm-tourisme.be

**SYNDICAT D'INITIATIVE
DE CHIMAY**
Rue de Noailles, 6
6460 Chimay
+32(0)60/21 18 46
www.visitchimay.be

INFO

Haar waardevolle Eau Blanche

Het hartje van Lompret ligt op 5km van Chimay. De oude kern is een overblijfsel van een feodaal kasteel. De neogotische parochiekerk Sint-Niklaas staat op de plaats van de vroegere kapel. Het lange silhouet van het dorp wordt gevormd door een eenvoudige, gestrekte woonomgeving uit de 18^e en 19^e eeuw, in kalksteen of gesausd in een lichte kleur. De brug uit de 18^e eeuw evenals het kerkelijk erfgoed verdienen uw aandacht.

Ontdek deze landelijke omgeving, gelegen in een groen schrijn en des te meer opmerkelijk door de vele bijzondere bomen, met name de taxus. Volgens de legende zou iedere Romeinse soldaat die in een vreemd land overlijdt, pas van de eeuwige rust kunnen genieten als hij begraven werd met taxusbessen uit zijn geboorteland. Wellicht kan de spontane aanwezigheid (uniek in België) van deze bomen verklaard worden door de aard en het ietwat mediterrane Calestienne-klimaat van de Venen.

Maar laat dit gemijmer u er niet van weerhouden om te smullen van een heerlijk plaatselijk gerechtje: de « escavèche ». Eet smakelijk ! ☺

**BEAUX VILLAGES À PROXIMITÉ /
MOOISTE DORPJES IN DE OMGEVING**

**VIERVES (23 km)
BARBENÇON (26 km)**



LOMPRET



PBVW © RITA PHOTOGRAPHIE





PBVW © RITA PHOTOGRAPHII



© WBT - B. D'ALIMONT

- 1** Église Saint-Nicolas
Sint-Niklaaskerk
 - 2** Maison forte
Versterkte huis
 - 3** Pont à 3 arches
Brug met 3 bogen
 - 4** Ferme en long
Langwerpige hoeve
 - 5** Ancienne filature
Oude spinnerij
 - 6** Site et falaise du Franc Bois
Patrimoine exceptionnel de Wallonie
Site en glooiing van het Franc Bois
Uitzonderlijk waals erfgoed
 - 7** Village de Vaulx (hors carte à 2 km)
Dorp van Vaulx (op 2km buiten de kaart)



10

