

FALAËN ONHAYE

Entre Meuse & Molignée

Au détour d'un paysage doucement vallonné que valorisent les ruines du château de Montaigle, se découvre Falaën et la belle diversité de son patrimoine monumental, industriel, paysager et culturel. Implanté sur les deux versants d'un petit vallon et arrosé par la Molignée et le Floyon, le village se caractérise par son habitat en pierres calcaires d'où émergent le clocher de l'église et les trois hautes tours du château-ferme. Parcouru de rues et ruelles aux ambiances bien différentes, le cœur du village s'articule autour de la place de l'église et laisse apparaître une trentaine de maisons traditionnelles, datant des 18^e et 19^e siècles, caractéristiques de l'architecture condruzienne.

Un habitat judicieusement mis en valeur par un fleurissement simple et harmonieux que révèle la belle saison.

Pour terminer votre balade par une note originale et pour autant que vos jambes suivent, enfourchez une draisine et partez donc sil- lonner cette belle vallée de la Molignée ! ☺

MAISON DU TOURISME
VALLÉE DE LA MEUSE
NAMUR-DINANT
Avenue Colonel Cadoux, 8
5500 Dinant
+32(0)82/22 28 70
www.valleedelameuse-tourisme.be

SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ONHAYE
Rue les Communes, 23
5523 Weillen
+32(0)82/69 95 15
www.lamolignee.com

INFO

- 7 Ancienne forge
Oude smederij
- 8 Ancienne brasserie
Oude brouwerij
- 9 Ruines du Château de Montaigle
(hors carte à 2,7km)
Patrimoine exceptionnel de Wallonie
Ruïnes van het kasteel van Montaigle
(op 2,7km buiten de kaart)
Uitzonderlijk Waals erfgoed

LÉGENDE / BIJSCHRIFT



AUDIO-GUIDE TÉLÉCHARGEABLE /
DOWNLOADBARE AUDIOGIDS

WWW.BEAUXVILLAGES.BE

In Falaën met zijn grote verscheidenheid aan bouwkundig, industrieel, landschappelijk en cultureel erfgoed ligt ingebed in een glooiend landschap, en wordt gekenmerkt door de ruïnes van het kasteel van Montaigle. Het dorp ligt op de twee hellingen van een klein dal waardoor de Molignée en de Floyon stromen. Typerend is de kalkstenen habitat met als letterlijke hoogtepunten de kerktoren en de drie hoge torens van de kasteelhoeve. Het centrum van het dorp, met zijn uiterst gevareerde straten en steegjes, draait om het kerkplein met een dertigtal traditionele woningen uit de 18^e en 19^e eeuw, die een typisch voorbeeld zijn van de bouwstijl in de Condroz.

Dit leefmilieu wordt slim en harmonisch opgefleurd, wat vooral in het zomerseizoen voor een fraaie aanblik zorgt.

Teneinde uw wandeling op een originele manier te beëindigen - en zolang uw benen meewillen - stap dan in een wandelkarretje om deze mooie vallei van Molignée verder te verkennen ! ☺



- 1 Église Saint-Léger
Sint-Légerkerk
- 2 Château-Ferme
Kasteelhoeve
- 3 Ancienne école des filles
Oude school van meisjes
- 4 Ferme Belle-Vue
Boerderij Belle-Vue
- 5 Chapelle des 7 douleurs
Kapel van de 7 smarten
- 6 Chapelle Notre-Dame de la Salette
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Salette

